



STICHTING
HABAKUK



BELEIDSPLAN 2019



**Habakuk betekent:
liefdevolle omarming**

Ontstaan en doelstelling van Stichting Habakuk

We leven in een tijd van verharding van de maatschappij. Waarin algemene normen en waarden afvlakken. Waarin het belang van doelstellingen en ambitie vaak groter is dan de waarde en het bloeien van mensen. Veel mensen kunnen daardoor het tempo en de verwachtingen die de maatschappij van hen vergt niet bijbenen. Mensen blijven achter, vallen af en worden uiteindelijk afgeschreven.

Op 1-4-2017 is de Stichting Habakuk opgericht. Stichting Habakuk wil mensen die zijn vastgelopen in hun bestaan begeleiden naar zelfstandigheid.

Wij geloven dat juist in deze tijd het daarom belangrijk is om deze mensen de basisbehoefte te bieden van liefde en acceptatie. Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen wij mensen meegeven dat er een God is die onvoorwaardelijk van hen houdt en het goede voorheeft met ieder mens.

Graag willen wij handen en voeten geven aan de Bijbelse opdracht uit Mattheüs 25:

- iemand die honger heeft te voeden, iemand die dorst heeft te laten drinken,
- iemand die als vreemdeling aanklopt onderdak te verlenen,
- iemand die naakt is kleren aan te trekken
- iemand die ziek is te bezoeken
- naar iemand die in de gevangenis zit, toe te gaan.

Vanuit deze opdracht willen we stichting Habakuk gestalte geven. De initiatiefnemers van Stichting Habakuk bewegen zich al binnen deze domeinen middels praktische (klus)hulp, opzetten dagbesteding/werkplaats etc. en middels oprichting van de stichting willen zij dit verder vorm gaan geven.



Habakuk: de initiatiefnemers

Habakuk is een initiatief van Arjan en Marja van der Made:

“Een aantal jaren geleden zijn wij stilgezet, doordat we door ziekte en daarmee financiële problemen en dreigend ontslag, nauwelijks het hoofd boven water konden houden. We hebben toen het besluit genomen, om de tijd te nemen en om ons heen te kijken naar de wereld om ons heen. Onze ogen zijn toen open gegaan voor onze medemens. We merken dat steeds meer mensen de druk en de snelheid van de maatschappij niet meer kunnen bijbenen, met alle gevolgen van dien. Onze stichting wil mensen weer hoop geven, door ze te ondersteunen in het oppakken van hun dagelijks bestaan.”

Stukje bij beetje vormde zich het plan om mensen te gaan helpen, die op wat voor manier dan ook waren vastgelopen in hun dagelijks bestaan. Mensen die niet meer ‘mee kunnen’ met de verwachtingen van hun omgeving. Gaandeweg werd ons steeds duidelijker dat we ons niet moesten focussen op één bepaalde doelgroep. In alle lagen van de maatschappij zijn er mensen met behoeften en zorgen. Mensen die een duwtje in de rug, een bemoedigend woord of gewoon een arm om zich heen nodig hebben.



Arjan en Marja van der Made

Habakuk: uitgangspunten

JE BENT WAARDEVOL

Niet wat je hebt, wat je doet of wat anderen van je zeggen, bepaald wie je bent, maar de Schepper van hemel en aarde. Hij houdt zoveel van mensen, dat Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde om het verschil te maken. Wij geloven dat een relatie met die Jezus de enige stabiele fundering is waarop iemand zijn leven kan bouwen.

De maatschappij waar we nu in leven heeft een enorme snelheid gekregen. Wat gisteren nieuw op de markt werd gebracht, is vandaag al weer uit de mode. Een maatschappij waarin genoeg te weinig blijkt te zijn en waarin individualisme onvermijdelijk is. Het is niet verwonderlijk dat veel mensen deze maatschappij niet kunnen bijhouden of er aan onderdoor gaan. Soms doordat mensen er aan proberen te ontkomen door zich terug te trekken of door zich er juist tegen te verzetten in allerlei vormen. Soms ook geheel buiten eigen schuld om, maar door een samenloop van omstandigheden.

Juist in deze tijd kunnen veel mensen het tempo niet bijbenen, met als gevolg dat iemand achterblijft en wordt afgeschreven. Want we kunnen het niet gebruiken dat iemand ons in de weg staat bij het behalen van ons doel.

Veel mensen voelen zich afgewezen, als ze niet meer mee kunnen met de rest. Vaak smachten zij naar een liefdevolle omarming. Daarom hebben we ook gekozen voor de naam Habakuk. Dit betekent namelijk: liefdevolle omarming.

In een tijd waarin mensen alleen maar voor zichzelf lijken te gaan, blijft God gewoon dezelfde. De God van de schepping die alles volmaakt schiep en zo enorm veel hield van Zijn schepping. Ook van de kroon van Zijn schepping, de mens. Hij wil niets liever dan Zijn liefdevolle armen slaan om die mensen die van zichzelf niets meer in te brengen hebben. Juist mensen die met lege handen staan, wil Hij in Zijn armen sluiten. Dit is onze grootste passie. Mensen wijzen op Jezus en hen dienen zoals Jezus gediend heeft.



ALGEMEEN

Missie

Wij zijn er van overtuigd dat liefde alles overwint. De liefde die God heeft voor mensen is de drijfveer voor al onze werkzaamheden. Deze liefde willen wij uitstralen naar de mensen om ons heen door het opzetten van een veilige omgeving en zinvolle programma's en activiteiten die hier invulling aan geven. Wij willen benadrukken dat iedereen er toe doet en waardevol is.

Visie

Vanuit deze missie willen we zoveel mogelijk mensen op Goeree Overflakkee bereiken die op wat voor manier dan ook niet meer mee kunnen met de maatschappij.

Bij Stichting Habakuk zijn deelnemers niet gearriveerd. Wij willen geen eindbestemming zijn, maar juist het vertrekpunt. We zijn er op gericht dat onze deelnemers vanaf het moment dat ze binnen komen, gaan werken aan persoonlijke en geestelijke groei. Stichting Habakuk vangt haar deelnemers op in een veilige omgeving waarin rust, reinheid en regelmaat centraal staat. Dit is de basis waaruit deelnemers worden begeleid naar zelfstandigheid.

Stichting Habakuk biedt haar deelnemers een gevarieerd programma aan die meewerken aan persoonlijke (fysieke, mentale, geestelijke) groei. Stichting Habakuk wil zich inzetten om mensen te leren zelfstandig te functioneren, zodat zij weer hun plaats binnen de maatschappij kunnen innemen en om kunnen gaan met tegenslagen.

Uiteraard in nauw overleg met eventuele zorgverlenende instanties of personen. De basis is de dagbesteding waarin we de cliënt structuur mee willen geven. Het vervolg is dat we zoveel mogelijk in willen spelen op de persoonlijke interesses van onze cliënt. De cliënt wordt bij ons uitgedaagd om de grenzen te verleggen. Dit bedoelen we met de opmerking dat we een vertrekpunt willen zijn.

Doelgroep

Stichting Habakuk wil zich inzetten voor mensen die op wat voor manier dan ook zijn vastgelopen in hun dagelijkse bestaan. Dit kan door een bewuste keuze zijn ontstaan, maar ook door een samenloop van omstandigheden. Iedereen uit deze doelgroep is welkom bij onze stichting Habakuk, mits zij zelf bereid zijn hun best te doen om hun eigen bestaan weer op te bouwen.

De wijze waarop stichting Habakuk ook maatschappelijk betrokken wil zijn, is door er op uit te gaan om mensen te helpen die zelf een steuntje in de rug nodig hebben op praktisch en geestelijk gebied. Dit kan evt. met deelnemers, onder begeleiding op praktisch gebied en met vrijwilligers.

Doelstelling

In 2019 willen we de dagbesteding helemaal op poten hebben staan. Het gebouw is helemaal ingericht. Te denken valt dan aan de werkplaats, keuken, sanitair, kantoor en buitenruimte. Bij dit alles willen we de deelnemers betrekken, zodat ze vanaf het begin betrokken zijn bij het optimaliseren van het gebouw.



PRAKTISCH

Huisvesting

Stichting Habakuk heeft sinds januari 2019 de beschikking over een werkplaats voor houtbewerking. In deze werkplaats gaat de dagbesteding plaatsvinden. Onder begeleiding wordt er houten speelgoed gemaakt en kleine meubelstukken. Oude meubels worden opgeknapt.

Activiteit: dagbesteding

We willen dit traject in eerste instantie gaan aanbieden aan mannen vanaf 16 jaar, die (nog) niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. We willen, afhankelijk van de behoeften van de cliënt, werkzaamheden aanbieden die er voor zorgen dat het leven van de deelnemers weer structuur en ritme krijgt. Dit echter gericht op het niveau van de cliënt. De verwachtingen zullen in het begin heel laag liggen en worden opgevoerd al naar gelang de vorderingen van de cliënt.

In deze werkplaats willen we houten speelgoed en meubelen gaan maken. Ook willen we afgedankte meubelen gaan opknappen. Verder kunnen we de meest uiteenlopende producten gaan maken van hout en andere materialen, om een gevarieerd programma te kunnen aanbieden. De gemaakte en opgeknapte spullen kunnen worden verkocht of weggegeven.

Een stuk vakkennis en expertise over bepaalde onderwerpen en technieken willen we opdoen door het laten geven van workshops. Als workshopbegeleiding willen we mensen vragen die affiniteit hebben met de werkzaamheden, maar op dat moment geen werk (meer) hebben.

We willen als uitgangspunt van maandag tot donderdag dagbesteding gaan geven van 09.00u tot 16.00u. Onze eigen werkdag loopt van 08.00u tot 17.00u. We hebben dan de tijd om vooraf dingen voor te bereiden en aan het einde van de dag af te sluiten. De vrijdag wordt gevuld met intakegesprekken en andere organisatorische taken, zoals o.a. gesprekken voeren met ondernemers, bestellen en ophalen van materialen en het bijhouden van de administratie.

Activiteit: arbeidsreïntegratie

Als mensen een bepaalde periode in de dagbesteding hebben gezeten en er aan toe zijn om weer een dienstverband aan te gaan, dan worden ze door ons begeleid in het zoeken naar een passende baan. Als deze is gevonden dan blijven we de cliënt volgen tot er een vaste baan is verkregen. Deze begeleiding zal bestaan uit het contact houden met de cliënt en de werkgever waar deze werkzaam is. De hoeveelheid arbeid zou kunnen worden opgebouwd, door bijvoorbeeld eerst een stage- of proefperiode aan te gaan. Het belang van de cliënt moet voorop staan.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat naast werk, ook andere facetten van zelfstandigheid aan bod komen tijdens de begeleiding zoals: hygiëne, gezondheid, voeding, budgettering en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Activiteit: klusteam

Vanuit de discipline's dagbesteding en arbeidsreintegratie kunnen we met deelnemers die dat aankunnen ook klussen gaan oppakken bij burgers van Goeree Overflakkee, die vanwege bepaalde omstandigheden hier niet aan toe komen. Veel mensen hebben niet de financiële middelen om werkzaamheden in of om het huis uit te laten voeren en zitten soms in een moeilijke periode in hun leven waardoor de energie ontbreekt om het zelf te doen. Bij deze mensen willen we graag klussen gaan uitvoeren om ze onder andere op praktisch gebied wat rust te kunnen bieden in hun situatie.



ORGANISATIE

Op 01-04-2017 is de Stichting Habakuk opgericht en zijn onderstaande bestuursleden verkozen:

Bestuur

Dirk Torensma	(Goedereede) -	voorzitter	voorzitter@stichting-habakuk.nl
Aart de Landmeter	(Middelharnis) -	secretaris	secretaris@stichting-habakuk.nl
Martijn Koole	(Middelharnis) -	penningmeester	penningmeester@stichting-habakuk.nl

Gegevens

Stichting Habakuk

t.a.v. De Secretaris / A. de Landmeter
Visserstraat 34
3241 ED Middelharnis

RSIN/Fiscaal nr: 857705908
KvK nummer: 69049629
Bankrekeningnummer: NL69RABO 0320 905950

Werknemers

Arjan van der Made

Marietjespad 19
3241 BN Middelharnis
T. 06-50128231
arjan@stichting-habakuk.nl

Sjaak Koppelman

Prins Bernhardlaan 31
3241 VD Middelharnis
T. 06-57031565
sjaak@stichting-habakuk.nl

Vrijwilligers

Er zijn diverse vrijwilligers die ondersteunen in de voorkomende werkzaamheden.

FINANCIEEL

Inkomsten

Sinds oprichting van de stichting bestaan de inkomsten uit

- privé investeringen
- collecten en giften

iddels dit beleidsplan willen we wegen zoeken richting subsidies.

Daarnaast zal er een inkomstenbron kunnen ontstaan uit de verkoop van zelfgemaakte en opgeknapte artikelen.

Uitgaven

Gelden die ter beschikking komen aan Stichting Habakuk zullen worden gebruikt voor

- continuëring en uitbreiding van de activiteiten
- het up to date houden van het gebouw en materialen.
- salarissen van de werknemers
- scholing van medewerkers
- scholing van deelnemers
- excursies van deelnemers
- dagelijkse verzorging van deelnemers

